



NIEUWSbrief

De dagen aftellen en dan zit het jaar 2021 er op, en wat een jaar.....
Een jaar met pieken en dalen in kinderopvangland. Lock down, beslisbomen, quarantaine, wel / geen snotneuzen toe laten, stakingen vanwege werkdruk enzovoort.

Maar we hebben het gered, geen groepen hoeven sluiten vanwege personeelstekort, geen corona uitbraken maar wel vermoeide medewerkers. Extra werken omdat een collega in quarantaine zit, extra werken omdat een collega positief is, extra werken omdat een collega "gewoon" ziek is. Het was wel dankzij de inzet van onze lieve juffen dat we dit voor elkaar hebben gekregen en daar wil ik in deze nieuwsbrief graag even bij stil staan.

Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers die dag in dag uit klaar hebben gestaan voor Op d'n Buiten, de collega's en jullie kinderen. Ook wil ik alle ouders bedanken die begripvol waren als er met een knoop in de maag een telefoontje gepleegd moest worden omdat een kindje koorts had, te veel hoestte en noem maar op.

Ik hoop, en ik weet zeker dat ik ook namens al onze medewerkers kan spreken, dat 2022 wat soepeler zal verlopen en dat corona "gewoon" een virusvariant wordt waarvoor we in de loop der tijd niet meer in quarantaine hoeven en dat snottebellen en koorts bij kinderen niet meteen betekent thuis blijven maar dat koorts door een doorkomende kies weer mag!

Warme

KEERST

en een sprankelend nieuwjaar

Lieve groet Petra Baselier